

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 5-4-2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Βίτσας): Θα συζητηθεί η δέκατη ένατη με αριθμό 617/29-3-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β1΄ Βόρειου Τομέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κλέωνα Γρηγοριάδη προς τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Σχέδιο μαζικών τεστ αυτοδιάγνωσης για την πρόληψη του κορωνοϊού».

Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Κοντοζαμάνης.

Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο.

ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Κοντοζαμάνη, καταρχάς σας ευχαριστώ, όπως πάντα, που είστε εδώ ο ίδιος για να απαντήσετε στην ερώτησή μου.

Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί, κύριε Υπουργέ, μπήκατε στον κόπο να τριπλασιάσετε τις εντατικές. Σας άκουσα να το λέτε πριν από λίγο και δεν καταλαβαίνω γιατί. Σας θυμίζω δήλωση του Υπουργού Επικρατείας, του κ. Γεραπετρίτη, στις αρχές του φθινοπώρου που έλεγε ότι εάν είχαμε περισσότερες εντατικές, θα πέθαιναν περισσότεροι άνθρωποι. Ή υπάρχει τρικυμία εν κρανίω ή υπάρχει απόλυτη διχογνωμία στα κυβερνητικά στελέχη, γιατί εσείς φαίνεται να πιστεύετε ότι δεν αυξάνουν τους νεκρούς οι περισσότερες εντατικές, σε αντίθεση με τον κύριο Γεραπετρίτη.

Για να σοβαρευτούμε, κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, εδώ με τα self-tests στην ερώτησή μου τη σημερινή έχουμε –νομίζω– την επιτομή αυτού για το οποίο κατηγορείστε από όλη σχεδόν την κοινωνία, δηλαδή ότι μεταβιβάζετε συστηματικά τις ευθύνες σας ως λειτουργοί του κράτους και ως υπεύθυνη Κυβέρνηση στους πολίτες και θα συμπεριλάμβανα και τους φαρμακοποιούς. Ακούστε το και πείτε μου πώς σας φαίνεται.

Σύμφωνα με όλο τον σχεδιασμό σας, οι πολίτες καλούνται από τις αρχές του Απριλίου, του μήνα που «τρέχει», να προμηθεύονται δωρεάν από το φαρμακείο μόνοι τους δύο τεστ εβδομαδιαίως. Τα τεστ αυτά θα τα κάνουν μόνοι τους, όπως μόνοι τους θα εξάγουν το ιατρικό συμπέρασμα εάν είναι ή δεν είναι μολυσμένοι και μόνοι τους θα ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι θετικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή να χάσουν μεροκάματα, ενώ είναι ήδη πιεσμένοι μετά από δέκα χρόνια κρίσης, κοκ.

Μάλιστα, για τη διαδικασία, κύριε Κοντοζαμάνη, επιστρατεύτηκε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω τι σχέση μπορεί να έχει το έρημο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τα self-tests. Γιατί; Όλα πρέπει να τα κάνει ο κ. Χρυσοχοϊδης σ' αυτήν τη χώρα;

Κύριε Υπουργέ, σας ρωτάω ευθέως, για να μην ξεπερνώ και εγώ τον χρόνο που έχουμε εδώ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας μας καταρρέει. Είναι δήλωση κυβερνητική ότι χθες εξήντα άνθρωποι περίμεναν διασωληνωμένοι να πεθάνει κάποιος για να πάρουν θέση σε μια ΜΕΘ. Το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Είναι επίσημη δήλωση του κράτους αυτή, χθεσινή. Ενώ, λοιπόν, καταρρέει το σύστημα και δεν υπάρχουν σε επάρκεια ΜΕΘ και ιατρικό προσωπικό, θα συνεχίσετε σαν Κυβέρνηση να μετακυλίετε τις ευθύνες και την υποχρέωση παροχής περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας για όλους τους πολίτες στους ίδιους τους πολίτες και μάλιστα με μεθόδους που η εγκυρότητά τους αμφισβητείται από τους ειδικούς λόγω της αξιοπιστίας τους, αλλά και του γεγονότος ότι η χρήση τους θα γίνεται από μη εξειδικευμένο προσωπικό, δηλαδή από τους ίδιους τους πολίτες;

Δεύτερον, η Κυβέρνησή σας θα συνεχίσει την πολιτική των «φωτογραφικών» διαγωνισμών, όπως γίνεται με τα 10 εκατομμύρια που θα δώσετε για τα self-tests, προς χάριν «ημετέρων», αντί να επενδύσει στην άμεση δημιουργία δικτύου κέντρων για μαζικά τεστ σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό την ενεργητική αντιμετώπιση του ιού με στοχευμένα και όχι οριζόντια μέτρα καθολικών απαγορεύσεων και lockdowns;

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Γρηγοριάδη, θα μπω κατευθείαν στην ουσία των ερωτήσεων σας και θα απαντήσω. Ομιλείτε για μετάθεση ευθυνών από το κράτος σε πολίτες. Τι συμπέρασμα είναι αυτό και από πού πηγάζει;

Στη στρατηγική διεξαγωγής διαγνωστικών ελέγχων, που είναι οι μοριακοί έλεγχοι και τα ταχέα τεστ αντιγόνου, προσθέτουμε τα αυτοδιαγνωστικά τεστ. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει στο εξωτερικό. Διαβάστε. Σήμερα το διάβασα στο BBC. Στην Αγγλία ξεκινάνε στις 9 Απριλίου δύο τεστ την εβδομάδα στον πληθυσμό αυτοδιαγνωστικά, προκειμένου κάθε πολίτης να μπορεί να το κάνει μόνος του και αυτήν την έννοια έχει αυτοδιαγνωστικό, είναι κάτι επιπλέον.

Μελέτη στην Αμερική από το Πανεπιστήμιο του Γέιλ έδειξε ότι αν είχε όλος ο πληθυσμός αυτοδιαγνωστικά τεστ, θα είχαν γλιτώσει δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες μολύνσεις και δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσιους θανάτους.

Άρα, λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Πρωτοπορούμε κιόλας, γιατί είμαστε από τις πρώτες χώρες που σε ευρεία κλίμακα στο σύνολο του πληθυσμού προχωρούμε στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής που επαναλαμβάνω ότι είναι συμπληρωματική, στα τεστ τα οποία διεξάγουμε μέχρι σήμερα και τα οποία ξεπερνάνε τα πενήντα χιλιάδες τεστ ημερησίως. Έχουμε φτάσει και τις εξήντα χιλιάδες και συνεχώς αυξάνονται.

Σκοπός μας είναι η πρόληψη και ο εντοπισμός των ασυμπτωματικών φορέων του ιού και των μεταλλάξεών του, διότι γνωρίζουμε τη σφοδρότητα που έχει αυτό το κύμα λόγω της βρετανικής μετάλλαξης. Κοιτάμε μπροστά, δεν περιμένουμε. Δεν μένουμε αδρανείς και προνοούμε χαράσσοντας αυτήν τη στρατηγική, έτσι ώστε όσο το δυνατόν συντομότερα να εξέλθουμε νικητές από αυτήν την πανδημία.

Θεωρώ ότι απάντησα και στο ερώτημά σας ότι είναι μία αμφισβητούμενη πρακτική. Είναι μία πρακτική που έχει ξεκινήσει και ακολουθείται σε όλα τα κράτη του κόσμου.

Μιλήσατε για «φωτογραφικό» διαγωνισμό και γιατί έκανε τον διαγωνισμό μία δημόσια αρμόδια αρχή. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι δημόσια αρμόδια αρχή, μπορεί να κάνει διαγωνισμούς και βεβαίως λόγω του κατεπείγοντος έγινε από την Πολιτική Προστασία, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις. Μάλιστα, έχουμε και απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αναφέρεται στις συμβάσεις και στην κατακύρωση του διαγωνισμού.

Αν νομίζετε ότι κάποιος έχει ευνοηθεί από τη διαδικασία, πείτε το. Διότι είδαμε και την Αξιωματική Αντιπολίτευση να μας κατηγορεί επίσης για «φωτογραφικό» διαγωνισμό, ότι ευνοεί μία εταιρεία. Τριανταμία εταιρείες υπέβαλαν προσφορές, τελικά σε πέντε κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός και καμία από τις εταιρείες που υπέβαλαν δεν ήταν αυτή η εταιρεία για την οποία μίλησε ξεκάθαρα η Αξιωματική Αντιπολίτευση. Φανταστείτε, δηλαδή, πόσο «φωτογραφικός» ήταν. Ούτε μία ούτε δύο, αλλά τριανταμία εταιρείες συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Φοβάμαι ότι προσπαθείτε να ξεπεράσετε τον ΣΥΡΙΖΑ, που έτρεξε να κατακυρώσει τον διαγωνισμό σε συγκεκριμένη πολυεθνική εταιρεία και να μας κατηγορήσει για κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Κύριε Γρηγοριάδη, επίσης στην ερώτησή σας λέτε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει. Το προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τον τελευταίο χρόνο δίνει μάχη προκειμένου να σταθεί όρθιο το σύστημα υγείας και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των συμπολιτών μας. Είμαι σίγουρος πως δεν έχετε ιδέα τι θα συνέβαινε εάν το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατέρρεε. Και θα το επαναλάβω. Το είδαμε σε άλλες χώρες να συμβαίνει, είδαμε τι θα πει κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Βίτσας): Κύριε Κοντοζαμάνη, παρακαλώ τα υπόλοιπα να τα πείτε στη δευτερολογία σας, γιατί έχουμε φτάσει στα πέντε λεπτά.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.

Είπαμε ότι πιέζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι στα όριά του, αλλά στέκεται όρθιο και συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες υγείας. Δίνουμε τη μάχη ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια. Ξέρουμε ότι οι πόροι μας δεν είναι ανεξάντλητοι και έχουμε υπερβάλει εαυτόν

όλοι και κυρίως οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε όρια στις κλίνες που διαθέτουμε για τη νοσηλεία και κάθε μέρα αυξάνουμε τη διαθεσιμότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που σημαίνει ότι δουλεύουμε με σχέδιο και μεθοδικότητα για να μπορέσουμε με τους πόρους τους οποίους διαθέτουμε να ανταπεξέλθουμε.

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Όταν φτιάχνεις ένα κτήριο, δεν το κατασκευάζεις προκειμένου να αντέξει σεισμό δεκαπέντε ρίχτερ. Δεν υπάρχει σύστημα υγείας που μπορεί να αντέξει πανδημία. Όμως, εμείς τα έχουμε καταφέρει και θα τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος. Να είστε σίγουρος ότι θα βγούμε νικητές απ' αυτήν την περιπέτεια.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Βίτσας): Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.

ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Κοντοζαμάνη, το γεγονός ότι έχει καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας μας προκύπτει και μόνο από το γεγονός ότι εδώ και τρεις-τέσσερις εβδομάδες όλοι οι γιατροί που είναι σε covid νοσοκομεία δηλώνουν ευθαρσώς ότι κάνουν επιλογή ανάμεσα σε αυτόν που θα έχει περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσει και αυτόν που έχει λιγότερες πιθανότητες να επιβιώσει. Αν στα αυτιά του αρμόδιου Υπουργού δεν ακούγεται αυτό σαν κατάρρευση, αναρωτιέται κανείς τι θα ήταν η κατάρρευση.

Κύριε Κοντοζαμάνη, γνωρίζω από κοντά το πόσο έχετε κουραστεί και εσείς και ο Υπουργός σας. Γνωρίζω ότι έχετε δώσει τον καλύτερο εαυτό σας. Και δεν το λέω αυτό σαν δώρο σε εσάς επειδή είμαστε σε δημόσιο χώρο, το λέω γιατί είναι έτσι.

Γνωρίζετε, όμως, κι εσείς, κύριε Κοντοζαμάνη, ότι με τα μνημόνια που έχουν υπογράψει η Κυβέρνησή σας και όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε χρήματα που έχει η πατρίδα μας για την υγεία. Σας απαγορεύεται να προσλάβετε μόνιμους γιατρούς εδώ και δέκα χρόνια, όχι τώρα. Απαγορεύθηκε στο ΠΑΣΟΚ -μετά ΚΙΝΑΛ-, απαγορεύθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, απαγορεύθηκε στον Σαμαρά και τώρα απαγορεύεται και σε εσάς.

Το γεγονός, όμως, ότι γίνεται επιλογή ανάμεσα στο αν εγώ θα ζήσω και ο κ. Αρσένης θα πεθάνει, είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι εσείς δέχεστε να σας απαγορεύουν θεσμοί ή τρoίκανοί ή όπως αλλιώς θέλετε να τους πείτε, το να ενισχύσετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Και τώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω τα εξής, απαντώντας σε αυτά που μου απαντήσατε. Πρώτον, από την Παρασκευή 19 Μαρτίου μαζί με μας ενημερώθηκαν και οι φαρμακοποιοί ότι θα διατεθούν τα self-tests μέσω των φαρμακείων της χώρας. Μέχρι τότε δεν το ξέραμε. Αυτό και μόνο, χωρίς κανένα πρόγραμμα, κανένα πρωτόκολλο διαδικασιών και ασφαλείας, χωρίς πλατφόρμα, χωρίς καταγραφή, χωρίς ιχνηλάτηση. Η Κυβέρνηση ουσιαστικά θυσιάζει την ίδια τη διαδικασία των τεστ για να κρύψει φυσικά την ανυπαρξία πρωτοβάθμιας υγείας και την κατάσταση του εθνικού συστήματος.

Εμείς, σαν κοινοβουλευτική δύναμη, απαιτούμε να μάθουμε περί τίνος πρόκειται. Θέλουμε να δημοσιοποιηθούν άμεσα τα στοιχεία αξιοπιστίας των συγκεκριμένων τεστ. Ξέρετε γιατί σας το λέω; Γιατί παρά τις έρευνες του αμερικάνικου πανεπιστημίου τις οποίες επικαλεστήκατε, εγώ σας ενημερώνω, αν δεν το ξέρετε και ψάξτε να το μάθετε, ότι δεν έχουν πάρει έγκριση τα self-tests από τον Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν έχουν εγκριθεί γι' αυτή τη χρήση.

Επίσης, ο Οργανισμός λέει ότι κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, τις καλύτερες, τις ιδανικές, η αξιοπιστία τους δεν υπερβαίνει το 60%. Ποιο το νόημα της κίνησης αυτής, λοιπόν, αν όχι επικοινωνιακός εντυπωσιασμός;

Όμως, υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσουμε την πανδημία τελικά σε έκρηξη αντί για αντί για ύφεση με τον συνωτισμό στα φαρμακεία και κυρίως με τέσσερις από τους δέκα συμπολίτες μας να έχουν ψευδή αποτελέσματα. Στατιστικό είναι αυτό. Δεν το λέω εγώ. Με ένα φωτογραφικό διαγωνισμό. Είπατε ποιος έκανε τον διαγωνισμό και το άκουσα.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Όμως, κύριε Κοντοζαμάνη, δέκα εκατομμύρια τεστ πρέπει να γίνουν και είναι πολλά τα εκατομμύρια του διαγωνισμού. Αυτά θα έπρεπε να παραδοθούν εντός επτά ημερών από την εξαγγελία. Πόσο φερέγγυος μπορεί να είναι πουθενά στη γη, όχι στην Ελλάδα, όχι από εσάς, ας τον κάναμε εμείς το ΜέΡΑ25; Σε επτά μέρες ή σε δέκα μέρες πώς ο άλλος ήταν ενημερωμένος να ξέρει πόσα εκατομμύρια;

Θα τελειώσω γρήγορα, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα φάω τον χρόνο σας. Με συγχωρείτε, αλλά πραγματικά πρέπει να σας τα πω.

Επίσης, ζητάτε από τους φαρμακοποιούς, κατά περίπτωση, να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία. Ποια είναι τα πρωτόκολλα ασφαλείας, κύριε Κοντοζαμάνη, για τους πολίτες και τους φαρμακοποιούς; Με ποια εκπαίδευση θα το πραγματοποιήσουν αυτό οι φαρμακοποιοί; Σε ποιον χώρο; Πώς θα γίνει έντεκα χιλιάδες φαρμακεία να εξυπηρετήσουν τέσσερις φορές τον πληθυσμό της χώρας μας σε έναν μόνο μήνα; Γιατί αυτό προβλέπουν τα self-tests, ότι έντεκα χιλιάδες φαρμακεία θα εξυπηρετήσουν σαράντα εκατομμύρια Έλληνες μέσα σε έναν μήνα. Τι συνέπειες θα έχει αυτός ο συνωστισμός στη διάδοση της νόσου;

Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ζητάτε ως Κυβέρνηση από τους φαρμακοποιούς να πραγματοποιήσουν ιατρικές πράξεις χωρίς τη συνεργασία της ιατρικής κοινότητας, χωρίς επιδημιολογική επιτήρηση, χωρίς ενημέρωση, χωρίς εκπαίδευση, για να καταλήξουμε να τα επιρρίψουμε όλα και πάλι στην ατομική ευθύνη. Ποια, όμως, είναι η σκοπιμότητα αυτού του εγχειρήματος τη στιγμή που υπάρχουν ήδη κλιμάκια του ΕΟΔΥ έτοιμα, με οργάνωση, εκπαίδευση και καταρτισμένους υπαλλήλους για να κάνουν ακριβώς τέτοια δουλειά.

Στην περίπτωση της κατ' οίκον εξέτασης, ποιος θα εξασφαλίζει, κύριε Κοντοζαμάνη, πως το τεστ θα πραγματοποιηθεί σωστά, πως δεν θα δοθεί ψευδές αποτέλεσμα λόγω λάθους στη διαδικασία; Πού θα απορρίπτονται τα υλικά που θα περιέχουν πιθανώς βιολογικό φορτίο covid-19; Οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας δεν είναι άνθρωποι; Πώς προστατεύονται;

Στη συνέχεια, όταν ο ίδιος ο πολίτης θα έχει την υποχρέωση να καταχωρίσει το αποτέλεσμα του τεστ, ποιος πολίτης, κύριε Κοντοζαμάνη, θα δηλώσει θετικός, με αποτέλεσμα να χάσει περισσότερα μεροκάματα σε αυτή την οικονομική εξαθλίωση που έχει οδηγηθεί η χώρα μετά από τέσσερα ή πέντε μνημόνια;

Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Γρηγοριάδη, θα σας παρακαλούσα κι εσάς και όσους άλλους συναδέλφους στην Αίθουσα αυτή αναφέρονται σε επιλογές ασθενών προκειμένου να εισαχθούν σε μονάδα εντατικής θεραπείας, να μην το κάνουν ξανά, γιατί δεν έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας στη χώρα μας, ούτε στο παρελθόν. Δεν υπάρχει επιλογή ασθενών.

ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Την ανακοίνωση της Κυβέρνησης διάβασα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Άλλο η αναμονή και άλλο η επιλογή, κύριε Γρηγοριάδη. Καταρχάς, σε αυτά τα περιστατικά παρέχεται αναπνευστική υποστήριξη και βεβαίως, εξυπηρετούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τώρα, επειδή αναφερθήκατε ξανά στα self-tests, νομίζω πως είναι ξεκάθαρο από αυτά που είπα, ότι πρόκειται για μία συμπληρωματική δράση στη στρατηγική που έχουμε για τα τεστ.

Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι τα τεστ αυτά δεν θα γίνονται στα φαρμακεία. Είναι χαρακτηρισμένα από τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες ως αυτοδιαγνωστικά, οικιακά. Οι Αρμόδιες Ρυθμιστικές Αρχές στην Ευρώπη, ακολουθώντας νόμους, τα εγκρίνουν, προκειμένου να υπάρχει αυτοδιάγνωση. Άρα, ο καθένας μπορεί να το κάνει σπίτι του

και υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Και διαφέρουν, αν θέλετε, αυτά τα τεστ από τα ταχεία τεστ ως προς αυτό κυρίως το κομμάτι, δηλαδή πώς ένας πολίτης μπορεί να αντιληφθεί, να διαβάσει τις οδηγίες χρήσης, το πώς είναι γραμμένες οι οδηγίες χρήσης, πώς μπορεί να το κάνει μόνος του προκειμένου κυρίως να πιάσουμε τους ασυμπτωματικούς. Βεβαίως, υπάρχουν και διαδικασίες για το πώς πρέπει να δηλώνεται αυτό το τεστ.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)

Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Εάν κάποιος δεν επιθυμεί να το δηλώσει, τουλάχιστον θα αυτοπεριοριστεί. Και αυτό κέρδος είναι. Υπάρχουν, όμως, οι διαδικασίες, υπάρχει το επιβεβαιωτικό τεστ προκειμένου κάποιος να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του. Και δεν ισχύει αυτό που λέτε, ότι κάποιος εργαζόμενος θα φοβηθεί να το πει στον εργοδότη του για να μην χάσει τη δουλειά του. Είναι πλήρως κατοχυρωμένα τα δικαιώματα του εργαζόμενου και όλων όσων κάνουν χρήση αυτών των τεστ και υπάρχουν διαδικασίες προκειμένου να δηλώνονται. Και, βεβαίως, θέλουμε με το όπλο αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας, να μπορέσουμε σταδιακά να ανοίξουμε την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.